

Met de handen.

Leeftijd onbelangrijk, iedereen wil kliederen.



Zaterdag 16 juni

De weken vliegen, ik ben nu twee maanden thuis en geniet met grote mate van mijn vrijheid. Natuurlijk mis ik de kinderen van school, ze waren zo lang een deel van mijn leven. Vooral in de kleuters zijn kinderen zo echt, ze spelen nooit een rol, een kleuter is altijd zichzelf. Maar nog leuker is dat ze zich zo kunnen verwonderen over de wereld. En ik deed altijd met ze mee, op die manier blijf je altijd genieten van de kleine dingen. En dat doe ik nu dus als werk, genieten van de kleine en grote dingen die op mijn pad langs komen.

Neem bijvoorbeeld mijn groentetuintje, ik wilde dat nooit, want ik moest vroeger thuis altijd weken lang dezelfde groente eten, omdat het hele zakje tegelijk werd gezaaid en dan dus ook tegelijk geoogst. Bah, de spinazie kwam me soms uit de oren. Maar nu we een stukje grond mogen huren grenzend aan de tuin ben ik gestart met een moestuin. Wat is dat genieten, de sla is heerlijk, de courgettes groeien de tuin uit en ik ben zo blij als een kind nu de bonen beginnen te klimmen. Elke morgen na de wandeling met de honden loop ik langs mijn tuintje, geef water en ben steeds weer verbaasd hoe hard planten groeien in een nacht. Waar ik het meest van geniet is het werken in het zand. Het kliederen met water en zwarte aarde, lekker vies worden, rommelen, bezig zijn, aarden.

Daarna aan de slag met Kleurig Kakelen. Wederom genieten en waar geniet ik het meeste van? Precies van geklieder van anderen, kinderen, mensen en hoogbejaarden die met hun handen in de verf, modder of lijm aan de slag gaan om hun creativiteit te laten sprankelen. Het gaat niet om mooi, het gaat niet om resultaat, echt niet. De handen die u hier boven ziet verschillen 90 jaar in leeftijd, maar ze reageren hetzelfde: 6 jarige “Oh wat is dit lekker vies aan mijn handen, ik aai maar wat en het wordt helemaal glad op het papier” en de 95 jarige “Ik klieder maar wat raak en dat vind ik juist het mooiste, gewoon wat kliederen”. **Mijn conclusie:** Mensen jullie moeten wat meer kliederen, gewoon lekker bezig gaan, zonder nadenken. Want van Kliederen kan je genieten en ondertussen gaan de deurtjes met de passie en creativiteit wagenwijd open in! Eigenschappen die zo waardevol zijn in werk en leren.

Hennie Klooster

creatieve communicatie | tekentherapie | wandelcoaching

Hoofdstraat 50 Zuidwolde (dr)

www.kleurigkakelen.nl